



Rik Neiryck volgde opleidingen elektriciteit, ergotherapie, keramiek, digitale grafische vormgeving en webdesign. Hij werkte 35 jaar als ergotherapeut in Kliniek St. Jozef te Gentbrugge (nu AZ Maria Middelaers te Gent), reisde 11 keer als vrijwilliger naar DR Congo, waarvan 8 keer naar Katako-Kombe. Hij is hier in België vrijwillig medewerker aan het project 'Katako-Kombe' en hij lanceerde de website www.katako-kombe.be op 14 maart 2008.

Hij vertelt in deze Katako-Kombe-dagboeken over zijn ervaringen als technisch vrijwillig medewerker aan de rehabilitatie van een gezondheidszone en het ruraal ziekenhuis van het zeer afgelegen en zeer moeilijk bereikbare Katako-Kombe in de Sankuru, een centraal gelegen provincie van de Democratische Republiek Congo.

Rik geeft in zijn dagboeken informatie die zelden gegeven of beschreven wordt als het over gezondheidszorg gaat in landen in ontwikkeling.

Met de auteur kijken we naar het project met de ogen van een techniekner die als ergotherapeut toch wel een beetje kennis van zaken heeft in verband met het functioneren van een ziekenhuis.

Hoe dit boek bestellen en betalen?

● **Belangrijk: uitsluitend voorinschrijvingen!**

Dit boek, 456 bladzijden en veel kleurenfoto's, zal worden gedrukt én uitgegeven na 15 september 2020, het einde van de mogelijkheid om in te schrijven.

De kostprijs van het boek bedraagt €50 + €10 verzendingskosten. Het boek zal eventueel ook opgehaald kunnen worden maar gezien de maatregelen i.v.m. Covid-19 is verzending een te verkiezen optie.

Waar het boek eventueel kan opgehaald worden, wordt later per email gecommuniceerd.

De opbrengsten van de verkoop van dit boek, na aftrek van de kosten, zijn ten voordele van de verdere ontwikkeling van het ruraal ziekenhuis en/of de gezondheidszone van Katako-Kombe in DR Congo.

● **Hoe bestellen?**

1. Stuur een email naar rik.neiryck@scarlet.be met als vermelding: "Ik bestel het dagboek én betaal €50 (of €60 indien het boek per post verzonden moet worden). Vermeld in de email uitdrukkelijk dat u het boek zal ophalen of dat u het thuis wil ontvangen per post.

2. Stort het nodige bedrag op rekening **BE46 7360 6691 7536 van Katako-dagboek IBAN KREDBEBB**

met in de mededeling: Katako-dagboek.

3. U wordt op de hoogte gehouden van de evolutie van de voorinschrijvingen. Het boek wordt gedrukt na 15 september 2020. Al wie ingeschreven heeft, zal u op de hoogte gebracht worden.



- Hoe verloopt het reizen en wat kan er onderweg gebeuren?
 - Waar en in welke omstandigheden zal men er logeren?
 - Verlopen de werkzaamheden ter plaatse zoals gepland?
 - Is er iets te zien onderweg en ter plaatste?
 - De natuur?
 - Welke rol spelen het klimaat?
 - Hoe leven de bewoners?
 - Hoe is de lokale bevolking?
 - Emoties?
 - Wat krijgen we te eten? ...
 - Hoe evolueert het gezondheidsproject?
 - Wat is het belang van de ngo's Memisa en Artsen Zonder Vakantie zowel als de oftalmologische missies in Katako-Kombe?
- Op dat en nog wel meer mogelijke vragen lezen we een antwoord of beschrijvingen in deze rijkelijk geïllustreerde dagboeken.



www.katako-kombe.be
<http://www.riks.be/Katako-Kombe/index01.htm>



Boek ten voordele van de gezondheidszone en het ruraal ziekenhuis van Katako-Kombe (DR Congo).

Om begrijpelijke redenen (Covid-19) is onze traditionele jaarlijkse bbq afgelast. Daardoor missen we voor ons project in Katako-Kombe (DR Congo) een zeer belangrijke financiële bijdrage. Het uitgeven én dus verkopen van dit boek kan mits succes een nuttig alternatief zijn.

Dit boek zal worden uitgegeven indien er minimum 200 vooraf betaalde inschrijvingen zijn.



Ils vont là où même les moustiques sont encore sauvages
 Naar waar de muskieten nog wild zijn

Een dagboek van acht missies in het ruraal ziekenhuis van Katako-Kombe in Congo RDC

Rik Neiryck

Ils vont là où même les moustiques sont encore sauvages.
 Naar waar de muskieten nog wild zijn.

Een dagboek van acht missies in het ruraal ziekenhuis van Katako-Kombe in DR Congo.

Formaat 21 x 21cm - 456 bladzijden en veel kleurenfoto's.
 Kostprijs €50 (verzendingskosten + €10)



Het geheugen van het project.

Rik hield tijdens zijn acht missies heel nauwgezet elke avond voor het slapengaan een dagboek bij. Het is vlot geschreven, leest gemakkelijk en is heel mooi geïllustreerd. Riks boek is het geheugen van de evolutie van het project en bevat nuttige info over de lokale realiteiten. Het boek bevat daarenboven nogal wat pittige details over de soms onwaarschijnlijke belevenissen tijdens zijn reizen van en naar Katako-Kombe en in de regio zelf.

Aldus **Dr. Yves Kluyskens** in een recente correspondentie over het ruraal ziekenhuis van Katako-Kombe.

Riks dagboeken ‘Ils vont là où même les moustiques sont encore sauvages’, ondanks de Franstalige titel helemaal in het Nederlands, geven een gedetailleerd beeld van hoe daar reilt en zeilt in Katako-Kombe en hoe het soms heel goed en soms heel slecht verloopt. De technische beschrijvingen zullen door sommigen misschien diagonaal worden gelezen. De beschreven belevenissen en de vele foto’s maken het boek boeiend.

Schreef **Kristien Bogaert** na het lezen van de proefdruk. Kristien werkte tot voor kort op de personeelsdienst van het AZ Maria Middelaars te Gent.

Het is aangenaam om ernstige dingen te lezen die op anekdotische en soms ludieke manier beschreven zijn. Al die détails maken er een leerrijke en aantrekkelijke lectuur van.

Aldus **Benoit Braeckman**, voormalig architect bij Electrabel die in 2012 10 dagen in Katako-Kombe was.

Willem Hoet, kunstschilder uit Bottelare:

“Ik heb dit boek zeer graag gelezen. Al is het een typisch dagboek waarin dus ook gewone dagelijkse dingen neergeschreven zijn, toch heb ik me tijdens het lezen op geen enkel moment verveeld. En wat meer is: ik heb veel vernomen over Congo zelf en hoe het er kan aan toegaan op missies van vrijwilligers in bv. de gezondheidszorg.

Het is echt ook ongelooflijk, wij hebben er hier geen énkél idee van hoe de bewoners daar bijna totaal afhankelijk zijn van hun leefomgeving: de natuur waarin en waarmee ze zichzelf voorzien van voeding, woningen, hulpmiddelen...

Ook al gaat het hier voor een deel over Riks technische missies, toch stel ik vast dat Rik wel enige kennis van zaken heeft als het over het functioneren van een ruraal ziekenhuis gaat.”

In ‘t kort: de Sankuru en de titel van dit boek.

De toestand in het binnenland van de Sankuru, een centraal gelegen Congolese provincie, is nóg erger dan elders in Centraal DR Congo en dit inspireerde Luc Vansina in 2008 om tijdens een gesprek, vóór ons vertrek uit Kinshasa, doodleuk mee te delen: "*Ils vont là où même les moustiques sont encore sauvages.*" ("Ze vertrekken naar een gebied waar zelfs de muskieten nog wild zijn!"). Hiermee maakte hij duidelijk dat wij naar een vergeten en zeer afgelegen gebied trokken waar alle infrastructuur geruïneerd was; een streek die door de onbereikbaarheid van het allernoodzakelijkste verstoken is; waar onderwijs en gezondheidszorg een totaal gebrek aan middelen hadden en hebben; waar de bevolking omzeggens volledig afhankelijk was en veelal nog is van wat de natuur hen te bieden heeft.

Ter plaatse ondervond ik tijdens mijn acht missies dat dit méér dan waar was. Daarom dus leek mij "*Ils vont là où même les moustiques sont encore sauvages.*" een zeer toepasselijke titel voor deze acht verzamelde dagboeken.

Minderbroeder Kapucijn Luc Vansina woonde en werkte jarenlang in Congo en kent dit enorme land door en door. In 2001 organiseerde hij de vredesboot van Memisa die de eerste keer sinds het begin van de oorlog (1994 na de genocide in Rwanda) met een schip vol hulpgoederen vanuit Kinshasa, over de Congostroom, naar de Evenaarsprovincie voer.

In 2007 benoemde Pax Christi Vlaanderen Luc Vansina tot Ambassadeur voor Vrede omwille van zijn acties om in én voor Congo de hele diplomatieke, militaire en NOG-wereld ertoe aan te zetten, en erin te slagen, om dringende hulp te verlenen in Goma en omliggende gebieden in Oost-Congo.

Schrijft **Rik Neiryndck** in zijn boek in het voorwoord ‘Vooraf’.

Dit MOET je weten!

Als **200** boeken verkocht raken kan dat €2.897,90 opbrengen. Met die **€2.897,9** kunnen we voor het ziekenhuis van Katako-Kombe een **bijkomende consultatieruimte** bouwen.

Als **300** boeken verkocht raken kan dat €5.663,13 opbrengen. Met die **€5.663,13** kunnen we voor het ziekenhuis van Katako-Kombe een **uitbreiding** bouwen aan de **postoperatieve hospitalisatie-afdeling**.

Als **400** boeken verkocht raken kan dat €9.666,60 opbrengen. Met die **€9.666,60** kunnen we voor de gezondheidszone van Katako-Kombe een **volledig gezondheidscentrum** bouwen.

Als **500** boeken verkocht raken kan dat €13.523,51 opbrengen. Met die **€13.523,51** kunnen we voor het ziekenhuis van Katako-Kombe een **meer dan noodzakelijk beademingstoestel** aankopen **voor de operatiezaal**. **Dit is het streefdoel omdat het de meest duurzame optie is.**



Tijdens het lezen word je geconfronteerd met de tegenstelling tussen onze soms over gesofisticeerde ziekenhuizen en de wijze waarop de ziekenhuizen in de landen in ontwikkeling zich verhelpen. Ik heb genoten van de zeer gedetailleerde beschrijvingen en van hoe Rik van dag op dag de gezondheidssituatie in Congo ervaaarde. De beschrijving van de vindingrijkheid waarmee de mensen daar mee omgaan is hartverwarmend en biedt perspectief. De betrokkenheid van het medisch personeel en de hulpverleners is ontroerend. Het warme optimisme dat van de gezichten straalt op de vele - soms erg indringende foto's - laat de lezer niet onbewogen.

Je bent er tijdens het lezen getuige van hoe de westerse hulpverleners kiezen voor duurzame oplossingen. Weg van het kolonialisme en het paternalisme.

Deze dagboeken ademen een sfeer uit van verbondenheid, van het belangloos doorgeven en uitwisselen van kennis en ervaringen. Ze zijn ideale lectuur voor het verplegend en medisch personeel dat plannen heeft om naar landen in ontwikkeling te vertrekken. De auteur formuleert ook kritische bedenkingen, zonder te vervallen in paniekzaaijrij. De dagboeken zijn ook interessant voor lezers met een ruime belangstelling voor landen in ontwikkeling. We krijgen een inzicht in het leven van iedere dag. Beschreven met heel veel optimisme. Bijzonder leuk en vooral interessant zijn de vele praktische tips (zoals bijvoorbeeld p. 211, een hydraulische pers - zorg ervoor dat alles mee geleverd wordt, wij westerlingen kunnen aanvullend materiaal hier om de hoek halen).

Rik heeft ook oog voor de kleine en grote corruptie die er - wellicht nog meer dan bij ons - deel uitmaakt van het dagelijkse leven. Bij ons is het vaak subtieler en grover. We lezen hoe een combinatie van de vaardigheden van een ergotherapeut en een elektricien wonderen kan verrichten in landen in ontwikkeling.

Rik wijst tevens op het hiërarchisch denken in het leven van elke dag, dat men wellicht heeft overgenomen van de koloniasator (cf. voor wie men wel en niet een verwelkomingsfeest organiseert).

Je zou zo het vliegtuig willen nemen om ook een bijdrage te leveren aan het wegslagen van de gezondheidszorgen in landen, die het meer dan ooit nodig hebben. En tevens kunnen meegenieten van de verbondenheid die je in die landen meemaakt. Waar ook de pintjes niet ontbreken na een dag samen hard inzetten voor een betere samenleving.

Schrijft **Marc Laquière**, tijdens zijn loopbaan als leerkracht geschiedenis en maatschappijleer actief bij o.a. Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO), de Leerplancommissie van het Departement onderwijs Maatschappij, de Werkgroep Mundiale Vorming van het NCOS. Voor en na zijn pensionering blijft hij nauw betrokken bij een aantal onderwijsprojecten i.v.m. onderwijs en minderheden.